

WAAR HEEN

MEI 2020



ERFGOED

Week van de Begraafplaatsen

SPORT

Ook buiten beleef je meer

#SAMEN #CORONA



stad
WERVIK
GRENZeloos VERRASSEND



Dank aan al onze helden

DANK!

We konden voor ons eerste woord ook zoeken onder de letter “C”. Maar kozen voor de volgende letter in het alfabet omdat heel wat mensen een woord van dank verdienen in deze periode. Bij het ter perse gaan van deze editie van Waarheen was het opnieuw koffiedik kijken in wat voor tijden je deze zal lezen. Zijn de maatregelen inzake Corona achter de rug? Versoepeld? Verstrengd? Daarom zijn alle vermelde activiteiten ook onder voorbehoud. Maar dit wilden we als stadbestuur toch zeggen: Dank u wel! Dank u aan allen die meer dan hun steen hebben bijgedragen in deze periode. Oud, jong, blank, zwart, thuis, op het werk, ... Dank u! Dank u! Dank u!



4 Slag om Geluwe



6 Week van de Begraafplaatsen



9 Tips van Tuinhier



10 #SamenSterk



12 #BlijfSporten

Ongekend is vaak onbemind. Vaak zijn we meer op de hoogte van wat er zoal te zien of te beleven valt op onze reisbestemming maar vallen we uit de lucht over weetjes rond de eigen kerktoren. Wij willen elke maand een “mogelijk gat in uw memorie” opvullen met een weetje over onze stad. Heb je zelf een leuke tip die je met alle lezers wil delen? Bezorg deze gerust via communicatie@wervik.be.

WIST-JE-DATJE VAN DE MAAND

Wist – je-dat ... er vier kerken zijn in Wervik, Kruseke en Geluwe: Sint-Medardus, Sint-Jozef, Sint-Dionysius en de Heilige Hartkerk.

Momenteel is een werkgroep bezig een kerkenbeleidsplan op te maken. Dergelijk plan is een handig instrument om de toekomst van deze gebouwen in te vullen. Daarbij horen we ook graag jouw advies. Vul de bevestiging in op www.wervik.be/kerkenbeleidsplan

ZITDAGEN BELASTINGEN



Dit jaar zullen er **geen zitdagen** van de belastingen plaatsvinden. Je kan wel **telefonisch** hulp krijgen. Deze info zal je terugvinden op je aanslagbiljet. Je kan alles ook nalezen op www.wervik.be/zitdagen-belastingen



Pin- of Pukcode kwijt?

Je belastingaangifte kan je online in orde brengen via tax-on-web. Hiervoor heb je wel je e-ID nodig met je Pin- of Pukcode. Nieuwe codes kunnen aangevraagd worden bij dienst Burgerzaken (tegen betaling, 5 euro) of zelf via <https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/> Indien je zelf de code aanvraagt, moet je contact opnemen met dienst burgerzaken (tel. 056 952 001) om na te gaan of deze al beschikbaar zijn. Je moet ook langsgaan om je codes te resetten. Let op: een code aanvragen duurt twee weken.



Op 25 mei 2020 is het tachtig jaar geleden dat de Slag om Geluwe plaatsvond. Slechts de oudste generatie Geluwnaren weet nog welke tragedie er zich toen afspeelde, zowel voor de militairen als voor de burgers. De herdenking van 26 mei wordt jammer genoeg door de Covid-19 crisis uitgesteld. Dirk Decuypere geeft over de wapenfeiten van mei '40 en de herdenking ervan wat toelichting.



Herdenking 80^E VERJAARDAG VAN DE SLAG OM GELUWE

HISTORIEK

Op 24 mei 1940 – dat is twee weken na het begin van de oorlog – geraakten de Duitsers in Bissegem over de Leie en begonnen hun opmars richting Ieper. Toen zat de streek hier vol vluchtelingen die de Franse grens niet over mochten. De dag daarop kwamen Belgische regimenten van de 2e Cavaleriedivisie stelling nemen op de lijn Dadi-

zele-Geluwe-Wervik om de Duitse vordering halt toe te roepen. Na voorafgaande bombardementen – vooral op Wervik – en beschietingen, vielen Duitse divisies in de late namiddag van zaterdag 25 mei 1940 vanuit de richting Menen de hele frontlijn van de 2e Cavaleriedivisie urenlang zonder succes aan.

In de ochtenduren van zondag 26

mei kwamen er nieuwe aanvallen en trok de 2e Cavaleriedivisie zich terug achter de spoorlijn Ieper-Roeselare, waar ze op 27 mei opnieuw zwaar slag leverde. Het Belgisch leger capituleerde de dag daarop. Tijdens de Slag om Geluwe lieten op grondgebied Geluwe minstens een 50-tal Belgische militairen het leven. Na de gevechten werden 39 Duitsers, 36 Belgen en 1 Brit die op 25 mei en de dagen daarna op grondgebied Geluwe gestorven waren, ter plaatse begraven. Er kwamen ook nog 13 burgers om.

HERDENKING

Reeds op 26 mei 1946 kwam het 3e Lansiersregiment naar Geluwe om deze slag te herdenken. Later werden bij wijze van eerbetoon de eerste 400 meter van de Dadizelestraat tot “Derde Lansiersstraat” omgedoopt. Het was eveneens op initiatief van het 3e Lansiers dat er in 1956 langs de Dadizelestraat een In Memoriam monument werd onthuld. Daarop zijn de emblemen van zes Belgische regimenten afgebeeld die tijdens de



Veldgraf Jean Martiny (2e Cyclisten) op de Molenhoek.



Op 25 mei 1940 vernielde een bombardement heel wat huizen van “De Reke” in Wervik.



Het In Memoriam Monument langs de Dadizelestraat.

Slag om Geluwe betrokken waren, en één Brits dat meer naar achter ingezet werd.

Sinds 1946 wordt de Slag om Geluwe jaarlijks op of rond 25 mei herdacht. Om de vijf jaar is er een grotere herdenking met een sterke militaire aanwezigheid. Al heel wat jaren ligt de organisatie in handen van het herdenkingscomité – tot 2003 onder voorzitterschap van burgemeester Leo Cardoen – in samenwerking met het stadsbestuur. Dit zou ook op 26 mei 2020 het geval zijn geweest, maar door de Covid-19 crisis wordt de grote herdenking uitgesteld tot 2021.

Herdenking aan het In Memoriam Monument langs de Dadizelestraat.



ZEVEN HERDENKINGSZUILEN

In juni 2012 maakte Stad Wervik de onthulling mogelijk van zeven herdenkingszuilen op de Geluwse gemeentelijke begraafplaats. Op deze zuilen staan 150 namen gegraveerd van militaire en burgerlijke slachtoffers uit beide wereldoorlogen die als Geluwnaar of op Geluws grondgebied direct of indirect het leven lieten. Ook de namen van hen die door de Slag om Geluwe stierven, zijn hierop vereeuwigd.

Van 30 mei tot en met 7 juni staat funerair erfgoed in de schijnwerpers. Begraafplaatsen zijn dan ook bijzondere plekken. Ze brengen ons naar de essentie van ons bestaan. Ze zetten ons aan tot het stellen van vragen over de zin van leven en over onze manieren van afscheid nemen en herdenken.

Week van de Begraafplaatsen



Verspreid over Vlaanderen kan je tijdens deze themaweek tal van activiteiten beleven. Het volledige programma ontdek je op www.weekvandebegraafplaatsen.be.

Voor de gelegenheid werd rond de begraafplaatsen in Wervik en Geluwe een gloednieuwe publicatie uitgewerkt. Beiden worden voorgesteld tijdens 2 sfeervolle, intieme nocturnes eind mei. We laten de 2 initiatiefnemers aan het woord: Bernard Delvoye (Wervik) en Dirk Decuyper (Geluwe).

Van kerkhof naar begraafplaats

DIRK: In kleine dorpjes zie je ze tegenwoordig nog: graftombes rondom de kerk. Tot ruim twee eeuwen geleden was het een gangbare praktijk om de doden in of in de onmiddellijke omgeving van bedehuizen te begraven. In 1784 vaardigde keizer Jozef II een verordening uit dat dodenakkers voortaan om hygiënische redenen ver(der) weg van het stadscentrum of dorpskern moesten aangelegd worden. Het gros van de oude kerkhoven werd nadien ontruimd, ook die in Wervik en Geluwe.

BERNARD: De eerste moderne begraafplaats van Wervik, na het verdwijnen van het klassieke 'kerkhof', bevond zich langs de Koestraat, maar die was al gauw te klein wegens de toestroom van grensarbeiders die in Frankrijk werkten maar in België woonden en stierven. Eind 1905 werd de begraafplaats langsheen de Komenstraat plechtig geopend. De monumentale graven

van de gegoede burgerij werden overgebracht en kregen een prominente plaats op de nieuwe begraafplaats, langs de hoofdgang die naar de calvarieberg leidt. Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog werden er ruim 3.000 Duitse militairen ter aarde besteld. Het werd evenwel niet hun laatste rustplaats want in 1957 werden hun stoffelijke resten overgebracht naar de Duitse militaire verzamelbegraafplaats van Menenwald (Menen/Wevelgem) en Langemark. De enige elementen die er nog aan herinneren zijn de monumentale treurwilg en de bakstenen muur aan de voorzijde van de begraafplaats.

DIRK: Geluwe kreeg pas in 1806 – tijdens de regering van Napoleon – officieel bevel om een nieuwe begraafplaats aan te leggen. Het duurde nog tot 1809 vooraleer de allereerste Geluenaar langsheen de Kerkhofstraat begraven werd. Ook hier kreeg de begraafplaats – tijde-



© Filip Van Loo

lijk weliswaar – enkele perken met militaire slachtoffers toegevoegd tijdens WOI.

Vanwaar jullie interesse voor het funeraire verleden van Wervik en Geluwe?

BERNARD: Ik koester een grote passie voor heemkunde, de geschiedenis van onze stad en in het bijzonder de genealogie van Wervikse families. Bij het opmaken van de stambomen van de voorname Wervikse families ben ik goed geholpen door mijn heel uitgebreide verzameling rouwbrieven en bidprentjes. Op de uitdovende begraafplaats langs de Komenstraat vind ik zowel boeiende stukjes Wervikse geschiedenis als ontbrekende schakels in familiestambomen. Ook vanuit architecturaal oogpunt weten begraafplaatsen me te boeien. Ik heb nl. een grote interesse in bouwstijlen zoals de gotiek, neogotiek en neoklassieke stijl.

DIRK: Als iemand sterft, brandt er telkens als het ware een 'bibliotheek' af: achter elk graf schuilt nl. het verhaal van een unieke persoon. Op elke begraafplaats ligt dan ook een enorme schat aan verhalen opgeborgen, waarvan de meeste inmiddels zijn verloren gegaan of zullen gaan als ze niet opgeschreven worden. Naast hun verhalen leren de



© Toerisme Wervik

NOCTURNES IN WERVIK EN GELUWE



Wanneer?

- **Vrijdag 29 mei** op de begraafplaats in Geluwe (Kerkhofstraat)

- **Zaterdag 30 mei** op de begraafplaats in Wervik (Komenstraat)

Onthaal telkens vanaf 19u30.

Beide nocturnes starten om 20u00.

Deelnameprijs: € 8 (incl. gratis folder van de nieuwe folder)

Inschrijven is verplicht en kan van zaterdag 23 mei:

- online via www.wervik.be/webside (rubriek 'activiteiten')

- aan de balie van de toeristische dienst (Koestraat 63)

Opgelet: het aantal deelnemers is om praktische redenen beperkt tot max. 50 personen.



graven ook naar vorm, symboliek en 'verwoording' ons veel over hoe mensen de afgelopen twee eeuwen dachten over de dood en hoe ze die verwerkten. Een begraafplaats laat je het verleden van een lokale gemeenschap ontdekken, maar ze illustreert verrassend genoeg vaak ook de 'grotere' geschiedenis van sociale strijd, oorlogen tussen de groten der aarde, architectuur, ...

Jullie stelden elk een nieuwe folder over de be-

Als iemand sterft, brandt er telkens als het ware een 'bibliotheek' af.

graafplaats in Wervik en Geluwe samen. Hoe is deze opgevat?

BERNARD: De nieuwe publicatie bestaat uit 2 delen. Met de ploofolder kan je een boeiende wandeling maken op de begraafplaats. In het eerste deel ontdek je in het kort de geschiedenis van de begraafplaats en worden de voornaamste symbolen die je op de graven aantreft toegelicht. De meeste aandacht gaat uiteraard naar markante figuren die er begraven liggen. Dirk en ik maakten elk een selectie van een 50-tal namen.

DIRK: De verhalen die we neerpenden zijn het resultaat van vele jaren opzoekingswerk en talloze gesprekken. Ze werden in enkele lijnen gesynthetiseerd en thematisch gegroepeerd. Komen onder meer aan bod: politici, ondernemers/

industriëlen, adel, arbeidersbeweging, clerus, Vlaamse ontvoogding, oorlog, kunstenaars en bouwers, ...). We belichten tot slot ook enkele bijzondere graftombes/-monumenten, die door hun ontwerp of symboliek eruit springen. Een alfabetische en een genummerde lijst van de begraafplaats, samen met een overzichtelijke kaart van de begraafplaats, maakt de zoektocht naar de bewuste graven heel eenvoudig. Beide folders zullen vanaf 2 juni voor slechts € 2/stuk te koop zijn bij de toeristische dienst (Nationaal Tabaksmuseum), die aan de uitwerking van dit project meewerkte, of aan de balie Vrije Tijd (stadhuis).

Wat mogen de deelnemers verwachten van de nocturnes op

vrijdag 30 en zaterdag 31 mei?

DIRK: Op beide begraafplaatsen brengen we enkele verhalen uit de folder. Deze worden afgewisseld met passende muziek. In Wervik brengt de Geluwse band 'Bergen' enkele instrumentale nummers. In Geluwe zorgt het Oostduinkerkse koor 'Bella Donna' dan weer voor een capella set. Beide groepen waren eerder al te gast op Reveilconcerten in Watou en Koksijde. De deelnemers krijgen na de nocturne in primeur een gratis exemplaar van de nieuwe folder mee naar huis.

Heren, bedankt voor jullie jarenlange opzoekingswerk en medewerking aan dit project. We kijken alvast uit naar beide nocturnes!

NIEUWE DATA**8^{ste} GRENSLEIE SMIKKELFIETSTOCHT**

Het grote fietsevenement dat Toerisme Wervik al vele jaren samen met haar collega's van de clusterwerking Grensleie organiseert, gaat traditioneel door begin mei. De Coronacrisis en de veiligheidsmaatregelen gooiden dit jaar evenwel roet in het eten. De organisatoren stelden het tweedaagse fietsgebeuren daarom uit naar **zondag 30 en maandag 31 augustus 2020**. Noteer nu al beide data in je agenda!

In de volgende editie van de Waarheen stellen we graag het programma van deze editie voor en geven we mee hoe je je deelname tickets kan reserveren. De gesmaakte formule blijft in elk geval behouden: een dag lang ga je op verkenning in eigen streek. Een lusvormige route van **52 km** langs grotendeels rustige en landelijke wegen brengt je van de ene stopplaats naar de andere op en langs het fietsknooppuntennetwerk. Onderweg hou je meermaals halt: je proeft van het lekkers dat onze regio te bieden heeft en ontdekt interessante en verrassende plekje.

De **startplaats** verklappen we nu al: **Moorslede**. Een mooie afsluiter van de zomervakantie!



Ook deze maand hebben onze vrienden van Tuinhier Wervik-Geluwe heel wat leuke tips verzameld voor onze lezers!

WITLOFWORTELS

Wist je dat wij met onze vereniging Tuinhier Wervik-Geluwe sedert een tweetal jaren een aanbod doet van witlofwortels? Eind november/begin december en midden januari kun je bij onze vereniging wortels bestellen per vijftig.

GEMAKKELIJK IN IEDER HUIS TE KWEKEN

Je vult een emmer tot halverwege met bloemaarde, zet de wortels recht erin met het bladhoofd tot op de hoogte van de bovenste emmerrand. Vul aan met bloemaarde tussen de wortels en plant er een halve waterfles tussen (plastic mineraalwaterfles, de bovenste helft met de opening omgekeerd in de aarde.

Om de week een tweetal deciliter water toedienen.

Op een plaats in de garage of kelder of berging of... zetten op een temperatuur van ongeveer 15°C en zet er een grote kartonnen doos over om ze zo donker mogelijk te laten groeien.

Drie weken later kan je van de beste witloof proeven ... Smakelijk!

**PAARDENBLOEM**

Wist je dat de paardenbloem uit de Waarheen van april ook nog rijk is aan vele vitamines B en C en ook nog vele onmisbare mineralen: zink, calcium, selenium, magnesium, mangaan, ijzer, fosfor en natrium.

Paardenbloemblaadjes stimuleren de spijsvertering en zijn heel lekker in salades! De wijn en de blaadjes doen de nieren dubbel werken, zorg dus dat je een toilet in de nabijheid hebt!

Aardappelgids

Waarom kiezen voor verschillende rassen van aardappelen om te planten en te eten?

• **Bintje:** misschien nog altijd de belangrijkste aardappel. Hij kookt bloemig en is dus prima geschikt voor frieten en puree.

• **Fontane:** een echte frietaardappel, ook voor de industrie.

• **Charlotte:** voor universeel gebruik, goed voor alles maar vastkokend.

• **Nicola:** zeer vastkokend, harder en dus minder geschikt voor frieten en puree, wel heerlijk voor stomen, koken en in salades

• **Désirée:** heeft een rode schil en is licht bloemig. Meestal grote aardappel en dus uitermate geschikt voor frieten

• **Franceline:** roodschillige charlotte, vastkokend.

• **Ratte:** vastkokend, ook lekker gebakken.

• **Vitellotte:** paars vruchtvlees, vastkokend

• **Corne de gatte:** vingervormig, vastkokend



• **Belle de Fontenay:** nootachtig smakend, vastkokend

Sommige variëteiten zijn hier niet overal te verkrijgen, maar eens een leuke bezigheid om op een plaatselijk marktje op een vakantiebestemming (Frankrijk) uit te zoeken na de corona-tijd!



Hoe mooi stond het nog in de vorige Waarheen: "De start van de lente is voor veel sporters het moment om opnieuw naar buiten te trekken. De eerste zonnestralen geven ons energie om opnieuw te gaan wandelen, lopen, fietsen, Heel wat verenigingen plannen in die periode dan ook een buitensportevenement.". We schreven het stukje begin maart...

Ook buiten beleef je meer

Ondertussen leven we in een andere realiteit. Het coronavirus beperkt al wekenlang ons doen en handelen. Evenementen werden of worden geannuleerd. Mei als dé buitensportmaand bij uitstek, het valt af te wachten...? Bij het ter perse gaan van deze Waarheen zijn alle recreatieve, sportieve en culturele activiteiten, ongeacht hun omvang, nog steeds uitdrukkelijk verboden. Maar ... dit betekent niet dat we niet meer mogen bewegen of sporten ☺. De nationale veiligheidsraad laat fysieke activiteit toe en beveelt het zelfs aan. Wat buitensporten betreft blijft alles wel beperkt tot lopen, wandelen, activiteiten met een 'rijwiel' (zoals een fiets of elektrische fiets) en/ of activiteiten met niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (zoals rolschaatsen of skakeboarden). Volg zeker de richtlijnen van de campagne #blijfsporten:

RICHTLIJNEN #BLIJFSPORTEN:

- 1 Als je nu pas begint met sporten of bewegen, bouw het dan heel **langzaam** op.
- 2 Beweeg, train of sport, maar kalm aan: **niet intensief en niet te lang aan één stuk.**
- 3 Doe je normaal duurstressingen? Kies dan nu voor **intervalactiviteiten.**
- 4 Oefen wanneer het kan in de **openlucht** (buiten, tuin, koer, balkon...).
- 5 **Binnen** sporten of bewegen is nog altijd veel beter dan niet bewegen.
- 6 Sport nu bij voorkeur **in je eentje** (of beperk je tot je huisgenoten of 1 niet-huisgenoot).
- 7 Kom je tijdens het sporten in de buurt van anderen, hou dan **anderhalve meter afstand** en doe **geen high fives of handshakes.**
- 8 Doe **niets samen in de marge** van je sportactiviteit: niet samen met de auto naar de sportactiviteit, niet samen omkleden, ...
- 9 Raak **alleen je eigen materiaal** aan: gebruik je eigen drinkbus en handdoek, maar ook alleen persoonlijk sportmateriaal als een pallet, racket, bal, fiets, step, ...
- 10 Sport **niet als je ziek bent**, ook niet individueel. Onthoud ook dat je na koorts niet meteen weer mag sporten, maar nog evenveel dagen moet rusten als dat je koorts hebt gehad. Na bv. 3 dagen koorts begin je dus pas op dag 7 weer te sporten.

TIP: neem ook eens een kijkje op www.blijfsporten.be

De buitensportevenementen? We namen toch contact met enkele #sportersbelevener-ambassadeurs uit onze stad. Wij zetten hun buitensport – ook in volle coronacrisis – toch even in de kijker.

MARNIX / WANDELSPORT



In coronatijden is een stukje wandelen een aangenaam tijdverdrijf. De echte wandelaars blijven wel op hun honger zitten want alle wandelevenementen zijn afgelast en het wandelen moet zich beperken tot de eigen buurt. We gingen op bezoek bij zo'n fervente wandelaar. Marnix Vermeeren is 60 jaar, woonachtig in Geluwe en al 42 jaar getrouwd met Carine Porreye. Ze hebben samen drie kinderen en er zijn ook zes kleinkinderen. Marnix is tewerkgesteld als "warehouse operator". "Ik wandel nog maar vier jaar", start Marnix ons gesprek, "het eerste jaar zocht ik zelf mijn weg via de wandelknooppunten maar op aanraden van onze buurvrouw Samia werden we al gauw lid van de Wervikse Wandelsportvereniging. Een keuze die we ons niet beklagen." Marnix, die ook elke werkdag 30 kilometer op en af fietst, wandelt dagelijks. "Tijdens de week wandel ik elke avond drie kilometer, maar dan wel aan een hoog tempo. Tijdens de weekends nemen we dan deel aan georganiseerde wandelingen van een club ergens in Vlaanderen. Vorig jaar nam ik deel aan 120 wandelingen, goed voor een totaal van ongeveer 2.000 kilometer." Wandelen deed ook de



gezondheid van Marnix goed: "Voor ik begon te wandelen woog ik 104 kg. Een beetje beweging was dus zeker nodig. Door het wandelen, en met behulp van mijn diëtiste, verloor ik in één jaar tijd maar liefst 30 kg. Het leuke aan wandelen is ook dat we veel nieuwe vrienden hebben leren kennen en dat we veel plezier maken", aldus Marnix. "Mijn favoriete parcours zijn het heuveland en de Vlaamse Ardennen, én het mag gerust een beetje modderig zijn". Voor dit jaar moet Marnix zijn wandelplannen bijstellen: "Ik was van plan om deel te nemen aan de West-Vlaamse wandeltoefening (6x 42 km wandelen) en wou ook een paar tochten van 50 km doen, maar door corona is dat allemaal in het water gevallen. Jammer, maar we moeten er door." Marnix was al twee keer laureaat van de "10.000 stappen maand" in onze stad. Dit jaar opnieuw? "Dat hoop ik", besluit Marnix "drie overwinningen op een rij zou alvast mooi zijn!".

AMBER / PAARDENSPORT



Amber Adam is 18 jaar, woont in Geluwe en studeert verpleegkunde. Haar hobby: Paardrijden. "Ik ben al van kleins af aan verzot op paarden", aldus Amber. "In het eerste leerjaar kregen we op school een boekje mee over het sportaanbod in Geluwe en in dat boekje stond ook info over manege De Cloche. Ik had meteen interesse en nu, 12 jaar later, heb ik mijn eigen paard en doe aan competitie." Wat moeten we ons voorstellen bij competitie? Amber legt enthousiast uit: "Ik rij jumping op een hoogte van 1 meter en rij op nationaal niveau eventing in de klasse B (90cm). Eventing is heel gevarieerd want het bestaat uit drie disciplines: dressuur, jumping en cross." Amber is een bezige bij: "Vroeger deed ik ook aan turnen, maar daar ben ik mee gestopt, al volg ik het wel nog op tv. Dansen doe ik wel nog, drie uur per week." Op 1 mei is er, als de huidige omstandigheden het toelaten, de jaarlijkse ruiterswandeling. Doet Amber ook mee? "Ik doe al een paar jaar mee met een vriendin maar door de coronacrisis kunnen we dit jaar niet samen mee doen. De 1 mei-wandeling is wel iets om naar uit te kijken. Via een uitgestippeld parcours maken we een mooie natuurwandeling met tussenin een paar aangename stop-



WANDELEN IN MEI

Doe mee aan de **10.000 stappen maand** en registreer je deelname via www.10000stappen.gezondleven.be/groep/wervik !

Woensdag 13 mei: **29de Koolzakroute Ter Hand**. Wandeling van 6, 12 of 18 km. Start aan GC 't Sch...

Donderdag 14 mei: **avondwandeling**.

Wandeling van ±7 km. Start aan De Cloche, Geluwe



plaatsen om te aperitieven, eten en te desserten.” Amber heeft nog een leuke anekdote van twee jaar terug: “Mijn paard was in de winter van 2018 geblesseerd geraakt en ik mocht slechts twee weken voor de start van het nieuwe eventing-seizoen opnieuw trainen van de dierenarts. Ik had geen hoge verwachtingen maar mijn paard was blijkbaar in topvorm want we wonnen onze reeks.” Heeft Amber een idool in de paardensport? “Ja, dat is Michael Jung” aldus een enthousiaste Amber. “Hij is een internationale eventing-ruiter uit Duitsland”. Tot slot polsen we ook even naar wat corona betekent voor de sportbeleving van Amber? “Dansen zit er voor het moment niet in”, aldus Amber. “Paardrijden kan ik wel nog, want ik heb mijn eigen paard en het paard heeft ook zijn beweging nodig. Op de manege mag ik wel nog rijden, mits natuurlijk aandacht voor social distancing en hygiëne. Maar lessen volgen kan ik momenteel jammer genoeg niet”.

1 MEI WANDELING VOOR RUITERS EN MENNERS

Vrijdag 1 mei. Start en aankomst in de gebouwen van Confortluxe in de Robert Klingstraat. Mogte van nummer 10.



NASTJA & MATHAN / VOETBAL



We gingen een kijkje nemen naar de wedstrijd Eendracht Wervik – Jespo Komen Waasten bij de U17 (2 – 0) en sloegen nadien een babbeltje met Nastja Sarrazin en Mâthan Huyghe. Mâthan had een paar goede redingen in huis en hield zijn netten schoon, Nastja scoorde met een mooi afstandsshot de bevrijdende tweede treffer. Beiden zijn 16 jaar en wonen in Wervik. Nastja studeert ‘duurzaam wonen’, Mâthan volgt ‘Latijn – moderne talen’. Nastja, nochtans een technisch vaardige speler, voetbalt nog niet zo lang. “Ik speel 4 jaar voetbal”, zegt Nastja. “Daarvoor speelde ik wel wat voetbal in de tuin maar niet in clubverband”. Dan is doelman Mâthan al heel wat langer bezig: “Zo vroeg ik kon heb ik mij aangesloten bij Eendracht Wervik, ik denk dat het nu mijn 12e seizoen is.” Hoe verliep het seizoen eigenlijk? Mâthan: “Het was een seizoen met ups en downs, en af en toe hadden we het geluk niet aan onze kant. We wonnen wel onze laatste wedstrijd maar toen brak de coronacrisis aan en zat het seizoen er jammer genoeg op.” Nastja mocht al één keer invallen bij de beloften: “Dit was eens leuk om mee te maken omdat het heel anders voetballen is dan bij de U17. Mijn droom is om ooit bij een grote club te kunnen spelen.” Ook Mâthan speelde al mee met de beloften en traint ook al een tijdje mee met de keepers van het eerste elftal. Hoe ervaart hij dat? “Sinds ik meetrain met de keepers van het eerste elftal heb ik meer en meer wel het gevoel dat ik er voluit voor moet gaan om misschien ooit zelf in de eerste ploeg te mogen spelen. Het is een motivatie geworden om altijd mijn

best te doen en elke training beter en sterker te worden”. Hebben de spelers een lievelingsclub? Beiden blijken volgers te zijn van de Premier League. Nastja is supporter van Liverpool FC, Mâthan zijn voetbalhart klopt voor Chelsea FC. Het moeten voor beide voetbalfanaten harde weken zijn in dit coronatijdperk? “Ja”, zegt Mâthan, “Al probeer ik nu drie keer per week te gaan lopen om de conditie te onderhouden en het hoofd even leeg te maken.” Nastja besluit: “Ik probeer thuis af en toe nog wat oefeningen te doen om mijn conditie niet te verliezen.”

VICTOR & AARJEN / VOETBAL



Victor Denys en Aarjen Bossuyt spelen voetbal bij Sparta Kruikeke. Beiden wonen in Kruikeke. Victor is 15 jaar en studeert ‘sociale en technische wetenschappen’, Aarjen is 13 jaar en zit in zijn eerste jaar middelbaar. We gingen een kijkje nemen naar hun training en hielden nadien een kort gesprek. Aarjen steekt van wal: “Ik voetbal al heel mijn leven bij Kruikeke, al van bij de U6.” Dit is ook bij Victor het geval: “Ik voetbal al van mijn vijf jaar, ondertussen speel ik bij de U15.” Hoe verliep het seizoen? Aarjen: “Bij ons in alle geval heel goed, want met de U13 verloren we geen enkele wedstrijd. Jammer genoeg zijn enkele tornooien afgelast, hopelijk kunnen we ons eigen tornooi op 9 mei wel nog spelen.” Ook de U15 speelden een sterk seizoen. Victor: “In het eerste competitiedeel, voor nieuwjaar, eindigden we tweede na Racing Lauwe. Na nieuwjaar ging het moeizamer en kwamen we ook wel uit in een wat sterkere reeks. Jammer genoeg is die competitie door het

coronavirus stopgezet na zes wedstrijden.” Beiden vinden een goed groepsgevoel belangrijk. Aarjen: “Resultaten halen is wel leuk, maar het belangrijkste is dat iedereen zich goed voelt in de groep.” Victor is dezelfde mening toegedaan: “Het is belangrijk dat je plezier hebt, en dat iedereen zich 100% inzet. Natuurlijk willen we ook iets bijleren.” Victor mocht een paar jaar geleden eens testen bij Zulte Waregem en dat blijft hem bij. Aarjen scoorde ooit een doelpunt van het midden van het terrein, dat zal hij ook niet gauw vergeten. Hebben ze een favoriete ploeg? Victor: “Ik ben fan van FC Barcelona en in het bijzonder van Messi”. Aarjen: “Ik ben ook een Messi fan, maar mijn favoriete club is Standard.” Van voetbal komt momenteel niet veel in huis, hoe lossen ze dat op? Victor: “Ik voetbal elke dag in de tuin en ga elke dag fietsen of wandelen”. Aarjen heeft het laatste woord: “Ook ik probeer nu vooral wat te sporten in de tuin zodat de conditie goed blijft”.

KASPER & ARBEN / VOETBAL



Kasper Bulckaen en Arben Zenuni spelen bij de U17 van KSK Geluwe. Beiden zijn 16 jaar en wonen in Geluwe. Kasper studeert ‘wetenschappen-wiskunde’, Arben zit op sportschool en volgt lichamelijke opvoeding. Op een regenachtige woensdagavond spraken we hen na training. Arben trapt het gesprek af: “Ik voetbal al van mijn zes jaar. Ik begon in Kruikeke als doelman. Ik ben toen twee jaar gestopt met voetballen maar herbegon daarna als veldspeler bij Geluwe.” Ook Kasper is al een hele tijd bezig: “Ik begon bij de U6, het moet dus ongeveer mijn elfde jaar zijn dat ik aangesloten ben bij KSK Geluwe.” Kasper is kapitein van de ploeg. Is hij tevreden over het seizoen? “Het was een goed en tof jaar. In de eerste competitieronde eindigden we in de middenmoot. De tweede ronde verliep moeizamer. We voetbalden wel goed maar de resultaten waren minder. We namen dit

seizoen ook deel aan de Jeugdcup Het Nieuwsblad en hadden daar gemikt op een mooie campagne. We wonnen wel nog in Heist, maar in de tweede ronde botsten we op een te sterk De Panne”. Arben kende dit seizoen wel wat blessurepech: “Een knieblessure hield me een groot deel van de eerste competitieronde van het veld. Nadien kon ik weer aanpakken. Ook ik was graag verder geraakt in de Jeugdcup maar De Panne was net iets beter, niks aan te doen.” Voor beiden zijn een goede groeps sfeer van het grootste belang, al zijn ze ook sportief ambitieus. Kasper: “Ik hoop natuurlijk om ooit in de eerste ploeg van Geluwe te spelen. Het wordt geen gemakkelijke opdracht maar je kan alleen maar je best doen.” Arben deelt deze ambitie: “Ik zou ook graag tot in het eerste elftal geraken, maar ik hoop vooral nog heel lang te kunnen voetballen.” Kasper is grote fan van KV Kortrijk en Arben supportert voor Borussia Dortmund en was vroeger, met zijn verleden als doelman, vooral fan van Roman Weidenfeller. Roman wie?





“Weidenfeller was jarenlang keeper bij Dortmund” weet Arben. “Hij stond bekend voor zijn spectaculaire reddingen en stopte twee jaar terug als voetballer. Sindsdien heb ik niet echt een idool meer”. Beiden werken, ondanks corona, verder aan hun conditie. “Dat doe ik door te gaan lopen”, zegt Kasper. “Ik ook”, besluit Arben “al mis ik het voetballen enorm.”

SIEBE & KEVIN / VOETBAL

 Siebe Salaets en Kevin Claeys spelen beiden voor FC De Sultan. Normaal gezien waren ze nu in volle voorbereiding voor het tornooi van FC De Sultan op 9 mei. Corona besliste er anders over. Op 23 februari (toen all) speelden ze hun laatste wedstrijd tegen de NARS van Bellegem (2 – 4 verlies). Ze spoelden de nederlaag na de match door aan ons interviewtafeltje. Kevin is 24 jaar en is bezig aan zijn laatste jaar bachelor kleuteronderwijs. Siebe is twee jaar jonger en werkt als Research en Development medewerker bij Woodstoxx. Siebe is een echte nummer 6, de rots in de branding voor de verdediging. “Ik voetbal al heel mijn leven”, begint Siebe het interview. “Ik speelde eerst bij

Sparta Kruseke en later bij KSK Geluwe. Ik ben dan even gestopt maar kon het voetbal niet missen. Zo ben ik dan bij FC De Sultan terechtgekomen.” Kevin is ook een echte voetballer. “Ik doorliep alle jeugdreeksen bij Eendracht Wervik”, aldus Kevin. “Daarna ging ik aan de slag als jeugdtrainer. Sinds de opstart van FC De Sultan ben ik opnieuw zelf actief op het veld. Vorig seizoen was ik nog keeper. Dit seizoen posteert de trainer mij op de linkerflank. Ik dweil als een echte Borkelmans de flank af en laat de tegenstander alle mogelijke sterretjes zien.” Beiden waren vroeger ook actief in het jeugdwerk en zijn ook op andere fronten sportief actief. Siebe: “Ik was lid en ook leider bij KSA Wervik, naast het voetballen ga ik ook graag fietsen en ik speel badminton bij Badmintonclub Geluwe.” Kevin vult aan: “Ik was jaren lid

en ook leider bij de Chiro van Wervik, nu we opnieuw beter weer krijgen trek ik ook opnieuw mijn loop schoenen aan om aan de conditie te werken.” In het tweede seizoen van FC De Sultan zijn de resultaten al iets beter dan vorig jaar. Siebe: “Vorig jaar eindigden we laatste, maar dit jaar gaan we drie ploegen achter ons houden. Er is al wat meer regelmaat en de sfeer is opperbest. Volgend seizoen willen we opnieuw beter doen.” Of Kevin blijft bij FC De Sultan is nog maar de vraag: “Mijn goede seizoen is ook de managers niet ontgaan” grapt Kevin, “Als er een miljoenen-aanbod op tafel komt moet ik dit zeker overwegen, maar eigenlijk wil ik volgend seizoen eerst FC De Sultan aan de titel helpen en daarna zien we well.” Dat het seizoen er zo vlug op zit is wel jammer maar ook begrijpelijk. “De gezondheid van de mensen gaat voor, al hopen we toch nog ons tornooi te kunnen organiseren op 9 mei”, weet Siebe. Kevin besluit: “Het is uiteraard spijtig, maar gelukkig kan ik mijn energie nog kwijt door te gaan lopen, dat helpt!”



VOETBALEVENEMENTEN IN MEI:

- Vrijdag 1 mei: **tornooi voor U15 en U17 van Eendracht Wervik**
- Zaterdag 9 mei: **liefhebbersvoetbaltornooi FC De Sultan**
- Zaterdag 9 mei: **tornooi voor U13 en U15 van Sparta Kruseke.**
- Zaterdag 9 mei: **Opendeurdag KSK Geluwe, met voetbalanimatie**

ROMAIN & FRANS / SPORTINSTUIF

 Romain Declercq en Frans Malengier zijn niet alleen sterke figuren binnen de Wervikse Wandelsportvereniging, ze engageren zich ook voor de jaarlijkse ‘sportinstuif’ voor senioren die dit jaar toe is aan de tiende editie. Romain woont in Wervik, is 80 jaar, gepensioneerd ambtenaar bij de NMBS, getrouwd met Annie Boussemaere, vader van twee kinderen en opa van vier kleinkinderen. Frans woont in Kruseke, is 76 jaar, gepensioneerd bouwvakker, getrouwd met Anita Deleu, vader van twee kinderen en opa van drie kleinkinderen en één achterkleinkind. Romain schetst de opstart van het initiatief: “De sportinstuif is eigenlijk gegroeid uit de campagne “wij sportelen” waarbij gedurende enkele maanden sporten werden aangeboden zoals wandelen, petanque, maar ook een aantal nieuwe sporten. Dit gebeurde in samenwerking met de seniorenverenigingen. Vroeger was er een ganse dag sportinstuif, de laatste jaren werd dit afgebouwd naar een volledige namiddag met als afsluiter een barbecue.”



SPORTINSTUIF:

Vrijdag 5 juni: **10e editie van de sportinstuif.** Sporthal Ter Linde, Tuinwijk 2 in Geluwe. Vooraf inschrijven tot en met 20 mei via de folder bij de verantwoordelijke van jouw vereniging of bij LDC De Kim of LDC De Spie. Deelname is gratis. Wie deelneemt aan de barbecue betaalt 13 euro (aperitief inbegrepen).

- 12.45-13.15 uur: ontvangst met koffie.
- 13.30-17 uur: keuze uit verschillende sporten.
- 17-20 uur: aperitief en barbecue.



Frans vult aan: “Wij bereiden de sportinstuif voor in een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse seniorenverenigingen. Eigenlijk zijn het de dienstencentra De Kim en de Spie die het geheel coördineren. Let op, niet alleen wie lid is van een seniorenvereniging mag deelnemen, ook wie nergens bij aangesloten is mag zeker meedoen”. “Frans en ikzelf zitten al tien jaar in de werkgroep”, aldus Romain. “In de werkgroep maken we het programma op, kijken we voor de opmaak en verdeling van flyers en affiches, kijken we hoe we een breed publiek kunnen bereiken en verdelen we de taken voor de dag zelf.” Frans is tijdens de sportinstuif verantwoordelijke voor het wandelgedeelte: “Ik maak een parcours op en doe ook de bepiling. Er is een kort parcours van 4 km die iedereen vrij kan wandelen, en een iets langere wandelroute die we in groep afleggen aan een gemiddelde van een kleine 5 km per uur.” Romain is niet alleen een fervent wandelaar:

“Ik wandel heel graag, maar speel ook graag cijfercubb en ben ook begeleider van het lijdansen tijdens de sportinstuif, maar ook tijdens het jaar voor het dienstencentrum De Kim.” Ook Frans heeft een brede sportinteresse: “Ik fiets nog éénmaal per maand mee met de OKRA groep van Kruseke, ga om de veertien dagen kaarten en wandel een viertal keer per week. Samen met mijn echtgenote ben ik ook koersliefhebber en pikken we in de streek regelmatig een wielervedstrijd mee.” De sportinstuif vindt plaats op vrijdag 5 juni vanaf 13 uur in Ter Linde. Is de tiende editie een speciale editie? Romain: “Het programma blijft ongeveer hetzelfde, in de namiddag is er een keuzemenu aan activiteiten en aansluitend is er een barbecue. Omdat het een jubileumeditie betreft is deelname aan de sportactiviteiten dit jaar wel gratis. Uiteraard is de deelname aan de barbecue wel aan een voordelig prijsje”.

#sportersbelevenmeer

> **INFO: Sportdienst Stad Wervik**
• **Kathleen Mobouck – 056 95 24 51 – kathleen.mobouck@wervik.be**
• **Renzo Demeulenaere – 056 95 24 40 – renzo.demeulenaere@wervik.be**

STRAFFEN
TOEBAK

Koopjes
OPEN
DEUR

Normaal organiseert Unizo Wervik eind juni altijd Straffen Toebak, opendeur- en koopjesdagen bij de deelnemende handelaars. Dit zal in 2020 wat uitgesteld worden, door de corona maatregelen en het verplaatsen van de solden. Unizo communiceert zo vlug mogelijk de nieuwe datum!

Bon moeder

Verras je moederje op Moederdag met een Wervikse kadobon! Op zondag 10 mei zetten we onze moeders in de bloemetjes. Heb je nog geen cadeau? Plezier ze dan met een Wervikse kadobon.

Daarmee kan zij terecht in 108 handelszaken in Wervik, Geluwe en Kruseke. Je vindt ze allemaal via www.wervikisstraffer.be/wervikse-kadobon/deelnemende-handelaars/ Haal je kadobon in het stadhuis, Carrefour Express (Wervik), De Courant en Wijnen Ignace (Geluwe).

Dienstverlening
is verplaatst

Door de sluiting van Buurthuis De Kier en het Vrouwen centrum omwille van Coronamaatregelen werd bepaalde dienstverlening verplaatst naar het onthaal van het stadhuis.

AFVALZAKKEN PERS STUK

Aankopen van vuilniszakken is voor sommigen een dure aangelegenheid. Buurthuis De Kier en het Vrouwen centrum hadden het aanbod om de zakken per stuk te kunnen kopen. Ook hier levert Stad Wervik mooie inspanningen en kan dit vanaf heden ook aan het onthaal van het stadhuis.

Wel wordt er gevraagd ofwel te betalen met de bankkaart of indien enkel cash mogelijk: zorg voor het juiste bedrag.

Groene restafvalzak

Groot: € 16 per rol
€ 1,60 per zak

Klein: € 8 per rol
€ 0,80 per zak



Blauwe PMD-zak

€ 3 per rol
€ 0,15 per zak



PAMPERBANK

Maak je gebruik van de Pamperbank? Dan kun je deze vanaf heden ophalen aan het onthaal in Stadhuis Wervik. De pamperbonnen die ingediend werden bij Rosemarie, zijn bezorgd aan de collega's van het onthaal.

Op heden is enkel maat 1 tot en met 3 beschikbaar. Vanaf 09 april zou de voorraad maat 4 tot en met 6 terug aangevuld worden. Er is een vertraging van de levering, dit zal ook deels te wijten zijn aan de huidige Coronatoestanden.

Wil je zeker zijn dat er pampers in jouw maat voorradig zijn? Neem dan voor je vertrekt even contact op met het onthaal: 056 95 20 00.

Omwille van de maatregelen tegen het Coronavirus zijn we niet zeker wanneer de gebruikelijke openingsuren weer van tel zullen zijn. Daarom verwijzen wij je naar www.wervik.be

E-loket

Bij onze diensten kan je terecht voor verschillende aanvragen, vergunningen of andere. Maar wist je dat je heel wat van deze aanvragen ook online kan doen? Via www.wervik.be/e-loket kan je onder andere uittreksels uit het bevolkings- of strafregister aanvragen, registreren voor orgaandonatie, ... Zo hoef je je niet meer te verplaatsen naar het stadhuis.

Toch graag extra informatie of zit je met een prangende vraag? Dan kan je vanaf nu makkelijk onze diensten bereiken via hun centrale nummers:

- Burgerzaken: 056 952 001
- Vrije Tijd: 056 952 002
- Openbaar Domein: 056 952 003
- Bouwen - Milieu - Wonen: 056 952 004
- Secretariaat - Personeel: 056 952 005
- Financiële dienst: 056 952 006
- Algemeen nummer: 056 952 000

Het OCMW is bereikbaar op het nummer 056 95 26 00

Bibliotheek

Online reserveren en verlengen >

Burgerzaken

Uittreksel uit het strafregister (model 1, model 2 en model voor gereguleerde activiteit) >

Aanvraag akten burgerzaken >

Aangifte beroepswijziging >

Adreswijziging >

Levensloop

Wettelijk samenwonen >

Wilsverklaring, crematie, begraven en uitvaartplechtigheid >

Reizen en bewijzen

Bewijs van woonst >

Bewijs van nationaliteit >

Bewijs van samenstelling van het gezin >

Bewijs van leven >

Bewijs van historiek van de burgerlijke staat >

Leefomgeving

Bestelformulier haagplanten >

Aanvraagformulier premie scheren van heggen, hagen, houtkanten en knotten van bomen >

Openbaar domein

Inname openbaar domein >

Tijdelijk parkeerverbod >

Rioolaansluiting >

Aanleg voetpad of oprit, inbuizing gracht >

Vrije Tijd

Online zaalreservatie >

Online ticketing Forum >

Online reserveren voor activiteiten >

Aanvraagformulier uitleenmaterialen >

IN BEELD

© Luc Vanthuyne



In deze moeilijke Coronavirustijden beslisten de collega's van onze **dienst begraafplaatsen** om de bloemen, die de begraafplaatsen sieren, te schenken aan de rusthuizen Het Pardoen in Wervik en Ter Beke in Geluwe.

#SAMENTEGENCORONA
#BLIJFSPORTEN
#OOKBUITENBELEEFJEMEER

route  you

www.routeyou.com

Gratis webinar aangeboden door de stad Wervik:
Hoe zelf routes maken en gebruiken in eigen streek!
Dinsdag 12 mei van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Alle info op www.wervik.be/routeyou



Alle bewoners van wzc Ter Beke werden naar aanleiding van de Corona-quantaine door **OKRA trefpunt Geluwe** met een bloemetje bedacht om hen in deze moeilijke tijd wat op te vrolijken en te tonen dat ook wij aan hen denken.



Breng jij onze stad in beeld?

Met Instagram creëer je herinneringen in de vorm van foto's of korte filmpjes. Neem jij af en toe foto's van, over of in Wervik, Geluwe of Kruiseke? Gebruik dan zeker de hashtag **#igwervik** en wie weet komt jouw foto wel op de achterkant van Waarheen.



De Verenigde Vogelvrienden zien hun jaarlijks ontbijt in het water vallen. Maar alvast een vogeltip: in Wervik zijn ijsvogels gesignaleerd! Dus haal je verrekijker maar boven.